



Reünieuws



Lieve mensen,

Het is natuurlijk fantastisch dat we de mogelijkheid hebben gekregen om het dagprogramma van de reünie plaats te laten vinden in de Pancratiuskerk.

Afgelopen week waren we dan ook alvast in de kerk om weer even de sfeer te proeven en te kijken naar de praktische zaken die daar geregeld moeten worden.

We werden er in ieder geval al helemaal enthousiast van en Peter ook!



Ledenlijst

Omdat dit echt de laatste keer is dat we een reünie organiseren, willen we graag zoveel mogelijk oud-leden bereiken. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jouw hulp bij nodig!

We hebben al een behoorlijk lange [ledenlijst](#) op kunnen stellen met ruim 600 oud-leden!

Maar wellicht zijn er toch nog mensen die we missen, dus heb je nog een oude ledenlijst, geef hem aan ons door!

Waar we vooral mee geholpen zijn, is het bereiken van al die leden want nog niet iedereen is op de hoogte.

Kijk dus eens naar het [overzicht met leden die we nog zoeken](#). Misschien kun je ons verder helpen.



Oproepje!!

We zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met financiën. We kunnen daar namelijk wat extra handjes bij gebruiken. Er moet een budget opgesteld, de bankrekening(en) moeten beheerd worden en er moet misschien crowdfunding/sponsoring geregeld worden. Dit hoeft je niet alleen te doen, maar pakken we samen op. Dus heb je nog wat vrije tijd over om ons daarmee te helpen, dan horen we het graag!

(Mail naar info@bp-koor.nl)



Pater Max

Uit Contact Onderweg (maart 2010):

Door Corry van Zandvoort

Pater Max was een bakkerszoon uit

het Gelderse Hedel. Hij verliet de

veilige omgeving van een warm

gezin om in te treden bij de

franciscanen. Zijn pij hoorde bij hem

en gaf hem gezag (zei hij zelf). Pater

Max was in hart en nieren

franciscaan, maar bepaald geen

traditionele pater. Lees het [hele](#)

[artikel over Pater Max](#).



De Pater 50 jaar

Herinner jij je deze gelegenheid nog?

Dan ken jij vast een aantal mensen

op deze foto.

Kijk eens of ze al op [onze ledenlijst](#)

staan.

Is dat iets waar jij trouwens heel

blij van wordt? Internet, Facebook,

LinkedIn afstruinen om nog dat

éne lid te vinden? We kunnen je

hulp goed gebruiken! Mail ons dan

even op [Info@bp-koor.nl](mailto:info@bp-koor.nl). Worden

wij ook blij van!



DJ gezocht!



Natuurlijk willen we lekkere muziek draaien om te kunnen dansen tijdens het feest.

We hadden vroeger ook onze eigen DJ's in **de Duikboot**.

Dus we zijn benieuwd of er nog iemand is die het leuk vindt om te draaien tijdens het feest.

Stuur je mailtje naar Info@bp-koor.nl we horen het graag!



Volg ons op Facebook

Veel oud-leden zitten al in onze [Facebookgroep](#), maar nog niet iedereen volgt ons daar.

Vind je het leuk om ook aan te sluiten, klik dan hieronder op het logo.



Reunie-commissie BP-koor

info@bp-koor.nl

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@bp-koor.nl toe aan uw adresboek.

 Laposta